

**Verjaag je mee
de laatste Ollanders uit Lillo ?**

Zeeslag op de Schelde, beleg van Lillo-Fort, ondertekening van het Scheidingsverdrag, overgave van Lillo-Fort aan de Belgen, aftocht van de laatste Hollanders

Lillo, nu zondag 10 augustus 2014, 10u-18u

**Eenmalige evocatie van de Belgische revolutie in Lillo
met re-enactmentgroepen en historische schepen**

Op **zondag 10 augustus 2014** brengt Watererfgoed Vlaanderen op en aan de Schelde in Lillo de tijd van de **Belgische revolutie** tot leven.

Dit jaar is het precies **175 jaar geleden** dat het Belgisch-Nederlands **Scheidingsverdrag** van 1839 werd ondertekend. Pas toen – bijna tien jaar na de Belgische onafhankelijkheid – evacueerde het Nederlandse leger het strategisch belangrijke fort van Lillo, waarmee de Nederlandse Republiek de Schelde meer dan twee eeuwen potdicht had gehouden voor de internationale zeescheepvaart (wat een ramp was voor Antwerpen en de Zuidelijke Nederlanden). Enkele latere, kleinere grenscorrecties buiten beschouwing gelaten, is Lillo-Fort dus **het jongste stukje België**. Het Scheidingsverdrag garandeert tot vandaag de **vrije vaart tussen Antwerpen en de zee**. Het verdrag is het **fundament van de economische bloei van de haven**, de tweede grootste van Europa.

De **vierde editie** van het jaarlijkse en steeds populairdere havenfeest **Lillo Waterdorp** staat helemaal in het teken van de periode 1830-1839. Met historische schepen op de Schelde, de re-enactmentgroepen Napoleontische Vereniging 7de Linie (groep 1830) (België) en de Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij uit 's Hertogenbosch (Nederland) en de nodige kanonnen en musketten zorgen we **tussen 15u30 en 16u30** voor een spetterend maar meteen educatief interessant spektakel voor jong en oud, met **oorlogstaferelen, een verdragsceremonie met België, Nederland en de garanten Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Pruisen en Rusland, een officiële vlagwissel** en de **aftocht van de Hollanders**. Scheldeliefhebbers **Carl Huybrechts** en **Eric Van Hooydonk** geven live commentaar. En achteraf verbroederen alle Belgen en Nederlanders met een pint (Belgisch) bier. Een onvergetelijke familie-uitstap tegen het unieke decor van de machtige Zeeschelde en van het erfgoed en het groen van Lillo-Fort !

DAGPROGRAMMA

van 15u30 tot 16u30:

Re-enscenering Belgische revolutie en overgave van Lillo

van 10u45 tot 16u45:

Havenpodium

- 10u45 Verteltheater 'De winter van de Belgica' door Henk Mesuere
- 11u30 Liedjes 'De Scheldegodin in woord en lied' door Hilde Frateur en Cis Peeters
- 12u30 Verteltheater 'De winter van de Belgica' door Henk Mesuere
- 13u15 Zeemansliederen door JaKL Shantykoor Leopoldsburg
- 14u15 *2 stemmen, 20 vingers en 4 elementen: waterliedjes* door Hilde Frateur en Hans Mortelmans
- 15u30 *Verjaag je mee de laatste Ollanders uit Lillo ?* Re-enscenering 1830-1839 met Nederlandse en Belgische re-enacters en historische schepen (zie details verderop)
- 16u15 Zeemansliederen door JaKL Shantykoor Leopoldsburg

doorlopend van 10u00 tot 18u00:

Watererfgoedmarkt

Doorlopend infostands en demonstraties door:
Watererfgoed Vlaanderen | Mercy Ships | Pandora Publishers
Belgica Genootschap | The New Belgica
The Mission to Seafarers | Zeescouts Antwerpen
Scheepvaartmuseum Baasrode | Poldermuseum Lillo
De Zeeuwse Klipper Avontuur | Simon Stevin Stichting
Stichting Behoud Hoogaars | MAS Havenpaviljoen
MAW Brabo | School voor Scheepsmodelbouw
Op Stoapel | Vrimo-Belmar | Scheldeschilders

Expo's

Werken van de Belgische Marineschilders in de hangar van Scaldis Yachtclub
Thematentoonstelling 'WOI in de Polder' in het Poldermuseum
Expo's over het nieuw maritiem museum van Antwerpen en Lillo 1830-1839 op de stand van Watererfgoed Vlaanderen

Historische kampen

De Bossche Schutterij | Napoleontische Vereniging 7de Linie (groep 1830)

Historische schepen aan de Scheldesteiger

Bezoek aan en rondvaarten met:
de Zeeuwse Klipper Avontuur | de Jacqueline-Denise | de Nele
de T'ai | de Alcyon | de YE 36 Andries Jacob

Animatie en geleide wandelingen

Werner Brill

Maritieme hapjes

Scaldis Jachtclub Lillo | Palingrokerij 't Tonnetje | Het Landshuis

Lillo Boekendorp

De grootste openluchtboekenmarkt van het land

Gratis veerdienst Lillo-Doel

Vertrek Doel: 10u30, 11u30, 13u00, 14u00, 15u00, 16u00, 17u00, 18u00 en 19u00

Vertrek Lillo: 10u00, 11u00, 12u30, 13u30, 14u30, 15u30, 16u30, 17u30 en 18u30

Lillo Waterdorp is één van de aantrekkelijkste, meest relaxte maar ook meest succesrijke maritieme evenementen van het land. Er nemen watererfgoedverenigingen uit heel Vlaanderen aan deel. Vorig jaar lokte Lillo Waterdorp een kleine 10.000 bezoekers en haalde het ruim de nationale en lokale media in België en Nederland.

De vierde editie van Lillo Waterdorp wordt gesteund door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en het District Berendrecht-Zandvliet-Lillo en loopt gelijktijdig met Lillo Boekendorp, de grootste openluchtboekenmarkt van Vlaanderen, en met de Scheldewijding in Doel.

Kosteloze affiches, flyers en foto's zijn op aanvraag beschikbaar. Het logo van Watererfgoed staat in drukkwaliteit op <http://www.watererfgoed.be/media.aspx>

Meer details over het programma volgen op www.watererfgoed.be en via de gratis nieuwsbrief *Getijden* waarvoor je op de website kan inschrijven.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experts, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.

vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be, +32 3 216 92 26 - Voorzitter Eric Van Hooydonk: +32 475 870 780