

8 april 2013

Keihard werk voor terugkeer Kongoboot Charlesville

Watererfgoed Vlaanderen heeft de voorbije maanden keihard gewerkt aan het zakelijk dossier om de laatste Kongoboot, de Charlesville (thans 'Georg Büchner' genaamd) terug naar België te halen.

Nadat de huidige eigenaar, een lokale jeugdherberg in Rostock, het als monument beschermde schip op illegale wijze had verkocht, de Duitse overheid hier een stokje voor stak en de jeugdherberg vervolgens faillissement aanvroeg, heeft de curator het schip op 22 maart terug vrijgegeven voor overdracht aan een partij die het schip wil verwerven voor de prijs van 1 euro, onder verplichting het te behouden.

In nauw overleg met de Duitse overheid staan wij de twee Belgische kandidaat-overnemers met raad en daad bij in de concretisering van het overnamedossier. Hierin zijn de jongste dagen belangrijke stappen gezet, die binnen enkele weken kunnen leiden tot een definitieve beslissing. De kandidaten hebben de intentie uitgedrukt het schip over te nemen indien aan een aantal randvoorwaarden is voldaan, waaromtrent nu verdere onderzoeken en besprekingen lopen.

In het belang van het project en in afspraak met de Duitse overheid en de twee kandidaten worden momenteel geen verdere details vrijgegeven. Uiteraard zullen wij later gedetailleerde informatie verstrekken over de acties van onze organisatie en het eindresultaat. Berichten in de Duitse pers moeten ondertussen met een korrel zout worden genomen.

Onze actie wordt alvast gesteund door meer dan 75 organisaties, die duizenden Charlesville-enthousiastelingen vertegenwoordigen. Wij ontvangen voortdurend steunbetuigingen, suggesties en interessante documentatie, waarvoor oprecht dank.

Verder namen wij met belangstelling kennis van het recente initiatief om een vzw m/s Charlesville op te richten, die de geschiedenis van het schip wil bestuderen. Watererfgoed Vlaanderen is niet bij deze vzw betrokken en het nieuwe initiatief staat dan ook volledig los van onze reddingsactie. De nieuwe vereniging is uiteraard welkom om tot Watererfgoed Vlaanderen toe te treden en ons Manifest voor de redding van het schip te onderschrijven.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experts, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.

vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be, +32 3 216 92 26 of +32 3 238 67 14