



## Lillo Waterdorp.

(juli 2011)

Lillo Waterdorp was een mooie dag en niet alleen omwille van het weer maar ook omwille van de grote menigte mensen die kwam opdagen. De combinatie Lillo Boekendorp en Lillo Waterdorp is een succesformule gebleken. Tolerant was duidelijk aanwezig zowel met onze een infostand met boeken, brochures en andere drukwerk als met onze schepen D'n Bruinen en de Tolerant die verschillende tochtjes maakte. En hadden we 2 of 3 schepen meer gehad, ze hadden allemaal vol kunnen zitten met passagiers, zoveel interesse was er om toch maar eens met een historisch schip op de Schelde te gaan varen. Hopelijk contacteren sommige van de opvarenden ons nog om lid te worden of om mee te kunnen varen.

Dank aan onze vrienden Jos en Fred Honing uit Heinkenszand om de Tolerant stand te bemannen (Jos en Fred staan ook elk jaar met nautische boeken in de loods tijdens het Weekend op de Helling).

## Steunpunt Zeeland

*Je kent ze misschien: Max, Maartje en hun zoon Marijn. Ze hebben een schouwtje dat luistert naar de mooie naam "t Can Verkeeren" en wonen in Zeeland. In de beginjaren had Tolerant nog enkel zijn thuis-haven in Steenberg. Najaar 2003 moest D'n Bruinen naar Rupelmonde overgevoerd worden voor de grondige restauratie. Er werd een gunstig tijdstip gezocht, zo kon de tocht in één dag gebeuren. Maar... het werden er drie, want de weergoden beslisten anders.*

*Er werd in konvooi gevaren: de Tolerant zou D'n (toen nog gammele) Bruinen vergezellen.*

*De Steenbergse Vliet af, de Benedensas door en schipper Ivo begon aan de oversteek van de vaargeul. Het schip maakte dusdanige klappen dat werd besloten om terug te keren naar de luwte van Benedensas. Maartje, moeder van Marijn, bracht nog een*

*en ander te eten. De volgende morgen: een prachtige hemel en gladde dekken want het had gevoren.*

*De tocht werd verder gezet, ondanks buig weer. Aanwakkerende wind dwong ons om Bruinisse binnen te varen. Toen er blauwe lucht kwam profiteerden we er toch nog van om tussen twee buien door verder te varen: de Oosterschelde over en tot Hansweert geraakt. Dat was het moment dat we door de proviand heen raakten. Weeral naar Max en Maartje gebeld die ons hebben opgehaald. We konden ons warmen aan de open haard, douchen, en kregen ook nog uitgebreid te eten. Sindsdien noemen we die plaats "Steunpunt Zeeland".*

*Hierna het verhaal over een andere tocht: het overvaren van de Pegasus tot Steenberg.*

*FL*



*Er zijn geen foto's van de tocht waarvan sprake in het verhaal van Maartje. Maar foto's van de hoofdpersonen hebben we wel.*

*Hiernaast Ivo (en Jef in het slijk) bezig met het dichten van een groot lek onder de waterlijn van D'n Bruinen. Augustus 2003.*

*(Onze 12-voetsjol is blijvende herinnering aan deze Ivo.)*

*Uiterst links: De (nieuwe) Pegasus in de CNR-loods.*