

## Lillo Waterdorp lokt veel volk

geschreven door De Polder | aug 12, 2012 | 0



Er was zondag al in de voormiddag veel volk op Lillo Waterdorp, dat 's avonds tevoren was geopend door havenschepen Marc Van Peel en dat gepaard ging met een boekenmarkt, opgezet onder leiding van Philippe van Iersel. De markt met allerlei kraampjes en stands kreeg veel bekijk. Ook de boten in het haventje en aan de steiger hadden de belangstelling van het volk. Op de terrassen genoten de mensen van een drankje want het was warm, maar niet te heet. Velen verdrongen zich ook bij de boeken op het Kazerneplein en in de ruilbib. Ook in de kerk, in het Landshuis, in het tolhuisje en in het Kruitmagazijn was de nodige belangstelling. Onder de bomen op de dijk speelde een piepklein draaiorgeltje en wandelaars trokken onder leiding van soldaat van Oranje Werner Bril, door het dorp. Lillo Waterdorp kan niet meer stuk. (sdl)